

't Kampkrentje "Disney woar"

Met wederom een vrij frisse nacht achter de rug, bleef het bijna angstvallig stil op het terrein. Alle leiding was om 07.30uur wakker. Geen één kind te bekennen, geen geritsel van tenten, geen rennende kinderen richting de HUDO. Ja ja (houd uw darmen open). Dit hebben we nog niet vaak meegemaakt. Het bekende nummer van GUTEN MORGEN, SONNENSCHIN van Nana Mouskouri moest toch even over het kampterrein galmen. En daar kwam de beweging, de tenten werden open geritst. En de dag kon gestart worden met sneetje mik met roerei. Na dit stevig ontbijt zijn we gaan opruimen. Het is de dag van de ouderavond, dus iedereen wil de kamptotem aan de ouders tonen. Alles werd uit de kast getoverd om de winnaar te worden. Men moest ook al de zwemkieren aandoen, want de inspecteurs Theo Toonen en Jan Verpoort wilden tijdens het zwemmen in alle rust de vendelkampen controleren. Niks werd aan het toeval overlaten. Uitslag volgt na het zwemmen....



Zoals al gezegd moest iedereen hun zwemkieren aandoen of inpakken, en zich klaar maken voor het zwemmen. Vendels 1-2-3 met auto's en 4-5-6 mochten gezellig naar Walbeck fietsen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Kampleider Teun dacht een mooie route uitgekozen te hebben, maar dit werd een zandpad met zacht zand. Vroeger gingen ze nog met stoere mountainbikes op pad, tegenwoordig zijn het elektrische fietsen. Hierbij een verzoek. Ga met uw kinderen op fietsvakanties!!

Enmaal aangekomen in het zwembad in Walbeck. Was het al snel het handdoekje neerleggen en een plons in het zwembad maken. Over een plons gesproken, Jeannette kreeg het klaar om te gaan zwemmen met haar sigaretten. Bas Willems had friet gegeten en wilde zo snel mogelijk weer het water in, dat hij vergat zijn knip uit zak te pakken. Julian Derksen moest weten wat Stoofvlees in het Duits was, en als ze dat niet hadden, had hij graag Satesaus. Nou Julian dat is Rinderragout en Erdnussoße. Maar helaas voor Julian had deze frietkraam dit niet. Finn Gramser was overigens letterlijk en figuurlijk zijn broek kwijt. Malou Janssen klom beter dan leidster Vera Custers, want helaas voor Vera kwam ze vast te zitten in het klimrek. Gydeon Tersluizen was gaan rollen in het zand. Maar de badjuffrouw zei in het Duits, of hij toch echt even wil douchen om het zand af te spoelen. Maar dat wilde hij niet. Dus voor de grap zei de badjuf, dan duik maar in het voetenbadje. Wat volgde was een duik in het voetenbadje. Met andere woorden ergens is genoeg gebeurd deze middag waarover we hebben kunnen lachen. En de kinderen hebben in ieder geval heel veel schik gehad. We zijn het er allemaal over eens dat we genoeg waterratten bij de vereniging hebben.

't Kampkrentje "Disney woar"



De terugweg kregen we signalen dat er een flinke plensbui over Siebengewald heen ging. Ze waren al bang dat de ouderavond in het water viel. Gelukkig voor de fietsers bleef het voor hun droog en ook op het kampterrein was het buiten een kleine bui droog. Mogen wij hier in Well ook een keer geluk hebben?! Bij terugkomst moest de uitslag van de kamptotem nog bekend gemaakt worden. Het was heel spannend, want het werd een vendel die nog niet gewonnen had. Vendel 1 heeft op de perfecte dag gepiekt. En mocht pronken met de totem. Blij dat ze waren, wat ook terecht is.



Om 17.45uur kwamen de eerst ouders al het terrein oplopen voor de ouderavond. En dus ook de eerste kusjes en knuffels werden gegeven. Het werd een gezellige knusse gemoedelijke avond. Met speciale dank voor Dave Lauf, Jeffrey Koch en Geert Driessen. (Ja Geert is motormuis, nachtwachter en grillmeester in een dit kamp) We kregen veel complimenten over de BBQ. Het was verrukkelijk. Ook een bedankje voor Annemarie Custers, Emily Nabuurs, Claudia van Hees en Theo Gramser die bij uitgiften

't Kampkrentje “Disney woar”

stonden. Zij ontlasten hiermee de kampeiding voor één avond. Super!! Ons kamplied werd nog ten ore gebracht. Inmiddels een bekend lied geworden, dat zelfs ouders mee kunnen zingen. Kampleider Teun Driessen heeft nog een paar mooie woorden gezegd, en het vuur werd aangemaakt door onze voorzitter Tom Nabuurs en vendel 6. We willen iedereen bedanken voor deze geslaagde avond. Wij hebben genoten...

Ook moeten er een paar rectificaties gemaakt worden op het verslag van gisteren. Ja als eindredacteur zijn het vaak lange nachten en dus ben je ook minder scherp. Gelukkig wordt je dan met de neus op de feiten gedrukt. Vera Derksen kwam toch echt vertellen dat niet Vendel 3 door de bank gezakt was, maar vendel 4 mocht hun bank opnieuw sjoeren. Sorry Vera, klein foutje! En gisteren stond er groentesoep op het menu, het was toch kippensoep, wat we aten. Iedereen was er als de kippen bij, snap je?!

Het zwemmen heeft toch echt zijn tol geëist. Onder de ouderavond gingen de eerste kinderen al naar hun nest. Was toch echt een lange zware dag. Over de nacht hoeven we ons ook geen zorgen maken. Dennis Willems (Ja Dennis is ook motormuis, hulpleiding en nachtwachter) en Joris Bleek zijn de nachtwachters. Mannen hartstikke bedankt !!

Tot morgen!

