

# 't Kampkrentje "Disney woar"

Met een stralende zon en koud windje werden we vanochtend wakker. Gelukkig is het deze keer redelijk droog gebleven in de nacht. Ook de vermoeidheid slaat toe, want het was een stuk rustiger in de nacht. Rob Vullings is ook weer terug van weggeweest, hij draait weer mee zoals een paar jaar geleden, en dat geldt ook met het opstaan. 2<sup>de</sup> dag op rij is hij niet op tijd wakker. Kom op Rob, is geen weekend meer. Datzelfde geldt overigens ook voor Damien Rothoff, die solliciteert al naar bak koud water over zich heen.

Stipt 08.00uur galmde het met "FOURAGEEREENNN, POT MIT BRINGE VUR DE THEEEE...". Zo geschiede ook en iedereen was weer lekker voorzien van een heerlijk ontbijt. Even de borden en bestek afwassen en daarna je eigen vendelkamp opruimen. Het werd een grote strijd tussen de vendels. Alles werd er voor gedaan om de kamptotem te winnen. Zelfs de inspecteurs Theo Toonen en Jan Verpoort werden omgekocht. Helaas waren deze ervaren rotten er niet gevoelig voor. Uiteindelijk was het vendel 2 die er met de winst vandoor ging, en met de mooie kamptotem mochten pronken. Proficiat jongens en meiden.



*Vendel 5 eten op eenzame hoogte.*

Het was maandag, en dat is al jaren de tocht. Ditmaal een fototocht. Aan de hand van foto's moest de route worden bepaald. En die waren heeeeel duidelijk.... Of niet kinderen?! De tocht liep alleen door het Wellse bos en dan lijken veel bomen op elkaar. En  $1 + 1 = 2$ , dus liepen er groepen fout. Onderweg waren er posten, en die hebben ze allemaal gelukkig gevonden. Vraag niet hoe?! Die posten waar men een spel moest doen waren leuk, maar de echte post waar het omdraait, is natuurlijk de eetpost. Lekker pannenkoeken eten. Deze zijn gebakken door Jeanette Verpoort en Karlijn van camping de Hei. Hartstikke bedankt hiervoor, het was heerlijk. Uiteindelijk is bijna iedereen heelhuids aangekomen, Tom Pennings maakt nog een flinke smak in de bossen van Well. Hij zag een boomstronk over het hoofd. Maar Tom liet zich niet kennen, en heeft de tocht uitgelopen.

Ook het creatieve brein stond deze middag centraal. Het knutselen met Crea Bea Theo Toonen. Hij zorgt al jaren ervoor dat het stukje creativiteit ook terug komt in de kampweek. Ook dit keer is het weer geslaagd. Men kan deze creaties woensdag tijdens de ouderavond aanschouwen. Een klein tipje van de sluier is.... Iedereen staat zijn mannetje of vrouwtje dit kamp!!

En hierna was het ook tijd voor het thema. Er zou een flinke bui aankomen. Dus moesten even opschieten om deze voor de plens bui af te krijgen en dat lukte gelukkig ook. Gisteren heeft iedereen vlaggen gemaakt, en deze werden nog getoond. Ditmaal waren er problemen. Dagobert Duck (Jens Toonen) wil eind van de week, dat er een groot feest komt ter ere van het 100 jarig jubileum van Disney. Helaas heeft hij in zijn eendje, een zak geld verloren en kan hij het feest niet betalen. Hij was

# 't Kampkrentje “Disney woar”

heel verdrietig, maar met hulp van de kinderen, kon hij al zijn geld terugvinden op het kampterrein. En dus komt er een groot feest met iedereen op kamp.



*Walt Disney aan het woord*

Zoals al eerder gememoreerd. Er hing regen in de lucht, en die kwam er uiteindelijk ook. Dus het werd zijn alle schuilen in de tent. Wat natuurlijk heel gezellig is. Er werd zelfs spontaan karoake gezongen. Door de regen werd er wat later gegeten, want dit was gezamenlijk. Er stond wraps op het menu. Iedereen kon zijn eigen wrap maken met gehakt, schnitzel en sla, komkommer, tomaatjes, kaas en uitjes en nog veel meer. Heerlijk. Het werd wel een grote kliederboel, maar af en toe mag dat en kan dat ook.

Na het eten zijn de kleintjes de douche in geweest. En de rest had vrij spel. Langzaam maar zeker werd het vuur ook aangemaakt, want we gingen met zijn allen bij het kampvuur zitten. En laat nou net Chantal Heijligers en Harold Peters langs komen. Mooie kampvuur muziek erbij. Het werd heel gezellig, iedereen die kon meezingen zong mee. Hartstikke bedankt hiervoor! Wij vonden het prachtig om te zien en natuurlijk horen.



*Harold en Chantal bij het kampvuur*

Voor de oudere jongens en meisjes stond er nog een avondspel op het programma. Het eeuwen oude spel. Kaart overbrengen. Dit spel doet het altijd goed bij de jeugd. Door het bos banjeren, en de leiding op een verkeerd spoor zetten. Dat ging gepaard, met een hoop capriolen. Natuurlijk heeft de leiding gewonnen, zij hielden de meeste kinderen aan.

# 't Kampkrentje “Disney woar”

En daarna stond er nog een warme chocomelk klaar want de temperaturen zijn flink gezakt. Verder hadden we gelukkig veel hulpleiding op bezoek. Allereerst een bedankje voor Dennis en Moniek Willems. Zij zijn de hele dag aanwezig geweest en hebben hun bijdrage flink verleend. En als toetje kregen we nog een ijsje van ze. Verder kwam Rebecca Gramser de hele dag helpen. En onder de tocht waren Fleur Wijnhoven, Jelle Gramser en Cindy van Kessel er, om bij een post te zitten. Iedereen bedankt!!

Verder zijn er nog allerlei kampkrantwaardige acties uitgevoerd. Dario Gramser krijgt op een kamp, waar alleen met hout en touw wordt gewerkt, een spijker in zijn schoen?! Het was sowieso niet de dag van Dario. Hij had de eerste teek te pakken. Take it easy Dario! Daan van der Pluijm heeft zelf shampoo in elkaar geflanst van muggenspray, anti-klitspray en prinsessenshampoo, schijnt binnenkort op de markt te komen?! Jessica Gramser wederom door haar bed is gezakt....

Tot merge !!

