

't Kampkrentje "Disney woar"

Zo'n kampweek vliegt voorbij. Zo sta je zaterdagochtend bij de Klaproos te wachten, en zo is de ouderavond alweer geweest. Nog maal bedankt voor de grote opkomst. Wij waren heel content na de ouderavond. De vermoeidheid slaat bij iedereen toe. De leiding die zich verslaapt, kinderen blijven lang in bed liggen. Een gelukkig vooruitzicht is dat iedereen morgen weer thuis slaapt, in een heerlijk zacht bedje.

We hadden een strakke planning dus er moest op tijd gegeten worden (niet helemaal gehaald). Maar het ontbijt werd weer mooi voorgeschoteld. Met een volle buik was het nog opruimen geblazen. Waar het vroeger altijd zo was, dat men er vol voor ging, is het tegenwoordig toch lastiger om iedereen te motiveren. Behalve vendel 6, de oudste jongens en meisjes maken waarschijnlijk ook de minste rommel. Maar chapeau dat ze het zo netjes achterlaten. Ze verdienen het voor de 2^{de} keer de totem te winnen.



Toen was er de grote verassing. We liggen in Well en dan is Irrland om de hoek. Het park is gigantisch gegroeid de laatste jaren, de grotere jongens mochten vrij rondlopen. Maar Vendel 1 en 2 moesten toch echt met begeleiding het park rondstruinen. Daan van der Pluijm zat overigens vast in een kinderstoel. Ze is mee teruggedaan, dus ze is eruit gekomen. En Jacen Koenen dacht een maiskorrel in de neus te hebben. Maar het was gelukkig niks aan de hand. Zo'n middag gaat snel om, en zeker als iedereen plezier heeft. Daar kwam vendel 2 ook achter. Onder begeleiding van Teun Driessen kwam dat vendel veeeeeeel te laat terug bij het verzamelpunt.

't Kampkrentje "Disney woar"



Vendel 6, de oudste jongens en meisjes zijn niet meegegaan. Dat konden we de mensen in het park niet aandoen.... Nee grapje, dit vendel is goed bezig dit jaar. Dat mag ook weleens gezegd worden. Maar traditie getrouw had dit vendel een dropping. We hebben ze in de middle of nowhere in Tienray uitgezet. Na een dikke ijs bij Clevers te hebben gegeten, hadden ze het geweldige plan om met de bus naar Venlo te gaan. Helemaal uit de richting, maar goed. Damien Rothoff en Lieke Wilmsen hebben nog geshopt en wat kledingstukken gescoord. En natuurlijk mocht Mac niet ontbreken als lunch. Er is tegen ze gezegd vóór 17.30uur terug zijn. En jawel hoor, dit voorbeeldig vendel kwam om 17.21uur het kampterrein opgelopen. Die timing is de NS jaloers op.

Na deze activiteiten werd nog voor de laatste keer een avondmaal geserveerd door het restaurant 't vettige schotteslet. En ditmaal was Macaroni. Natuurlijk veel te veel gemaakt. Veel kinderen hebben in het park gegeten, dus voor velen was 1 bord voldoende. Het was in ieder geval lekker! Jan Verpoort, Theo Toonen en Jeanette Verpoort-Pennings hartstikke bedankt voor deze week. Het is niet niks om voor 58 kinderen + leiding iedere keer weer een maaltijd op tafel te zetten. Daarnaast was het heerlijk.

Ook moest er voor een afsluiting gezorgd worden. Dat was dit keer samen met het thema. Dagobert Duck (Jens Toonen) had eerder deze week al genoeg centjes bij elkaar voor het feest. Zo geschiedde dus ook. We hadden de Klaproos kunnen afhuren maar het is uiteindelijk gewoon een openlucht disco geworden. Het was heel gezellig, de sfeer was goed en een prima saamenhorigheid naar elkaar toe. Oke, vooral de dames stonden op de dansvloer, maar klein of groot, iedereen zong en danste mee met de nummers van DJ Teun. Ook een traditie is, dat de laatste nummers Narcotic van Liquido en als aller aller allerlaatste komt Sjonnie en Anita van de Heideroosjes. Het voelde als een afsluiting van kamp, morgen volgt nog de officiële met de vlaggen naar beneden halen.

Nog even lekker bij het kampvuur zitten en dan lekker naar bed. Irrland heeft de kinderen toch wel gesloopt want iedereen ging vroeg naar bed. De verwachting is dan ook dat nachtwachters Marcel Kempkens en Eveline Janssen-Heijligers een rustige avond tegemoet gaan. Hartstikke bedankt. Verder hadden we vandaag veel hulp in Irrland. Onder andere van Jody Brons, Chantal van de Wollenberg en Herman, Inge van de Hove, Tara Lange. Deze hulp werd natuurlijk zeer op prijs gesteld op zo'n groot park. En daardoor konden andere leiding alvast een begin maken met opruimen. Daardoor werden al tenten opgruimd, waaronder die van Jeanette. Heel eenzaam stond haar bedje haar op te wachten.

't Kampkrentje “Disney woar”



Het begin is er dus al, maar morgen moeten we allemaal aan de bak. Opruimen, opruimen en opruimen en dan hopen dat we op tijd klaar zijn, en op tijd in Siebengewald zijn...

Tot morgen iedereen!!

