

't Kampkrentje “Disney woar”

Na het koudste nachtje tot dusver, zitten we alweer op dag 4. De kinderen werden met een speciaal verjaardag lied wakker gemaakt voor Gydeon Tersluizen en Jens Toonen. Die werden deze dinsdag weer een jaar ouder. Van harte gefeliciteerd! Overigens werd Jens gisteravond om 00.00uur al verrast door zijn gezellige vendel 6. Terwijl hij in de staffent zat, kwamen er wat confettikanonnen tevoorschijn in de tent, en toen kwam de knal!!!! Wie mogen dat weer opruimen... De Leiding!! En Als jarige job moest hij de hele dinsdag met een grote feesthoed rondlopen. Of hij daar blij van wordt, of juist als een straf ziet, laten we even in het midden.

Klokslag 08:13uur was het Fourageren. Kleine verrassing in de ochtend, er lagen lekkere tosti's klaar om op te eten. Bedankt Fourage!! Verder hebben ze een stevig ontbijt gehad. Daarna was het een vaste riedeltje. Afwassen, vendekamp opruimen, tent zand vrij etc etc. Volgens inspecteurs Theo Toonen en Jan Verpoort ligt het niveau heel hoog. Des te moeilijker om onderscheid te zien tussen de vendels. Maar er was iets unieks, wat al heel lang niet meer is gebeurd. Vendel 6, het oudste vendel is winnaar geworden. Meestal gooien de oudste vendels er met de pet naar, en doen ze hun ding, maar niet meer dan dat. Damien, Kasper, Jasper, Koen, Lieke, Bo en Nienke hebben het toch geflikt. Chapeau! Familie Welles hadden weer een briljant idee, door de kamptotem op 7 meter hoogte te hangen.



Kamptotem van vendel 6

Na de uitslag werd er ook nog even gezongen voor Gydeon en Jens, en daarbij trakteerde Gydeon ons op een zak snoep. Dankjewel! Hierna was het tijd voor de groepsspellen. Het waren spellen van rustig naar springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Het waren de laatste groepsspellen dus iedereen was fanatiek. Er hangt een klassement op het terrein, en de verschillen zijn klein dus elk punt telt. Vrijdag wordt de spelvendel winnaar bekend gemaakt.

Om een beetje tijd te winnen, werd er gezamenlijk geluncht. Boterham op de vuist, om daarna weer verder gaan met een fiks aantal individuele spellen. Daarbij hangen er ook ranglijsten op het terrein, en zowel bij de kleinere (Vendel 1+2) als de grotere kinderen (Vendel 3 t/m 6) is het erg spannend. Dus iedereen ging vol goede moed de spellen in. We weten nu dat Finn Thomassen en Tess van de Heyden de knikkerkoning en koningin zijn. Dat Kasper Welles en Lis Pennings de beste kaartenbouwers zijn. En dat Roel Hendriks en Fenna Hendriks de beste spijkerpoepers zijn. Ja ja, geweldig eer!

Er moest ook weer na de spellen, wat energie getankt worden. S'middags werd er al tomaatjes, appels en bananen uitgedeeld, mede mogelijk gemaakt door Familie Steegh uit Wellerlooi. En 's avonds had restaurant 't vettige schotteslet, die jaarlijks een week geopend zijn, een uitgebreid menu voorgeschoteld. Ditmaal was hulpkok Theo Seegers aanwezig om de keuken aan te vullen. Theo bedankt! Vooraf stond er een heerlijke groentesoep, met als hoofdgerecht gebakken piepers, met

't Kampkrentje "Disney woar"

gehaktballen en erwten en wortelen. Met als toetje ijs van de Klaproos. Jammie jammie. Marcel, Bert en Marleen bedankt!! Die 3 michelinsternen zijn dan ook dik verdiend.

Ook het thema stond weer op het programma. Nadat ze gisteren het geld van Dagobert Duck terugvonden, was vandaag de verhaallijn van "Brave" (Vera Custers). Ja, wie kent ze niet. Brave haar vader is omgetoverd tot een konijn (Rob Vullings), wat eigenlijk een beertje had moeten zijn. En de kinderen hebben geprobeerd met Brave en Walt Disney (Teun Driessen), de konijn weer terug te toveren tot mens. Na vele spreuken, is het gelukt om weer een persoon te zijn. Van konijn naar Rob Vullings in 10 sec. Wat maken we mee.

Ook een stukje buitenleven mocht niet ontbreken. Dit zijn meestal korte leerzame lessen. S'middags konden de kinderen zelf aanmaakblokken maken. En s'avonds kregen ze les in het aanmaken van vuur. Nou er lopen volgens mij genoeg pyromaantjes rond. Of ze kijken genoeg youtube. Want het vuur was zo aan. Wij hebben natuurlijk ook de gevaren medegedeeld...

Voor de kleinere kinderen was het ditmaal vroeg bedtijd. Maar niet voor dat er marshmallows, boven het vuur gebakken werden. Lekker smikkelen voor de kinderen. Groot vuur, stokje met spek, en dan bakken. Vinden de kids altijd leuk.

Voor de grotere jongens stond er nog één avondspel op het programma. En wel het vlag veroveren. Na 1,5uur kwam iedereen bezweet weer terug het kampterrein op. Bij terugkomst stond er een glaasje chocomelk klaar. En daarna lekker naar bed. Inmiddels op de vierde dag raakt men het bed aan, en men vertrekt richting dromenland. Cristel Grassens en Geert Driessen hadden dan ook alles onder controle. Via deze weg hartstikke bedankt, want hierdoor hebben de leiding hun kleine nachtrust te pakken. Ook al is het niet veel!

Hebben we kampkrantvermeldingen die perse genoemd moeten worden? Nou, vendel 1 en 2 hebben tekeningen gemaakt voor jarige Jens. Die tekeningen hangen boven zijn bed. Dat Gijs Vullings gisteravond gedocht had, en vanochtend om 08.15uur alweer zwart was van het rollen over de grond. Dat we wederom hulp hebben gehad van Jelle Gramser, Cindy van Kessel en Fleur Wijnhoven. De bank van vendel 3 was doorgezakt. En dat alle kinderen uitkijken naar morgen, eerst lekker zwemmen, en daarna weer knuffelen met de ouders. Wij hebben in ieder geval zin in de ouderavond op dit knus kampterrein. Wij zeggen... Kom allen naar Well.



De tekeningen voor Jens van Vendel 1 en 2.

Tot morgen in Well!!