

## De Circuskoerier

Brrr.. koudste nacht tot nu toe. Standaard zinnetje bij het opstaan. Aaahhh ik heb echt koude voeten. Ja zo'n nacht was het ook. Petje af voor de nachtwacht Christel Kreuzer en Juliette Hendriks. Ze hebben wel weer een rustige nacht achter de rug. Voor de eerste prijs van wie is als eerste wakker en zit om het kampvuur, was Johan van Elsbergen eerste en Tim van Kessel een goede 2<sup>de</sup>.

Nadat iedereen uit hun nest is gerold. Was het weer tijd voor een ontbijtje en natuurlijk het opruimen van het vendelkamp. Want wie legt er beslag om de kamptotem op de dag van de ouderavond? Het was enorm spannend, iedereen deed zijn best. Er kwam nog net geen stofzuiger aan te pas voor de tent zandvrij te maken. Maar uiteindelijk heeft vendel 2 de verdiende kamptotem gewonnen. Proficiat Jongens en meisjes!



Ondertussen waren vendel 5 en 6 al spoorloos verdwenen. Zij hadden deze dag een knakentocht op de planning. Ze kregen een knaak mee, voor de kleine kindjes onder ons. Was vroeger 2,50 gulden. Nu kregen ze €2,50. Ze zijn in Sevenum gedropt, en moesten voor 16.00uur op het terrein zijn. Door een slimme manier waren ze veel eerder terug. Denk dan aan een voertuig met 4 wielen.... Voor vendels 1-2-3-4 was er een kleine verrassing. Er was een luchtkussen in de vorm van een stormbaan. Daarop mochten ze ravotten tot ze er bij neer vielen. Daarnaast tattoos zetten, niet schrikken want deze zijn nep.



## *De Circuskoerier*

Rond 13.00uur was er ook een lunch. Wraps dag. Zelf wraps maken van gehakt of gesneden kip schnitzels. En voor de rest was het aankleden van de wrap. Welke saus, welke groente, sla etc.. Er is goed gegeten en de meeste hebben er meer dan 2 op.

Nog even vrije tijd en op het luchtkussen springen. Daarna was het tijd om klaar te maken voor de ouderavond. De meeste kinderen konden niet wachten om hun ouders weer in de armen te vliegen. De klok tikte langzaam tot 18.00uur en dan was het begin van de ouderavond. Snel het vendel laten zien en hopen dat mama en papa een heel berg snoep mee heeft genomen. Want dat is het mooiste cadeau natuurlijk. Druppelsgewijs kwamen de ouders binnen. Speciale gast hadden we in Pastoor Rick Blom. De kinderen zongen hun kamplied. Ook Chantal Heijligers, Harold Peters en Mariska van den Hoogen-Jaspers zorgden voor prachtige muziek. De leiding heeft zelfs nog een nummer met bacardi Lemon gezongen. Moet niet gekker worden. Verder nog BBQ waarvan bijna alles op was, en nog snel wat bijgehaald moest worden. Natuurlijk ook een kampvuur. Al met al was het een schitterende avond. Iedereen bedankt voor het komen. Was echt top!



Nadat alle ouders, opa's en oma's, broertjes en zusjes, familie en vrienden weer aan de terugreis begonnen. Kwam er nog een mooi popcorn pan tevoorschijn en konden de kinderen popcorn bakken boven het vuur. Het was nog even bij het kampvuur zitten en naar bed!

Ook was het de vermelding waard dat onze chefkok Jan Verpoort al 2 dagen uit bed is gerold. Zijn metgezel Theo Toonen krijgt hier weinig van mee in deze snurktent, zoals hij al jaren wordt genoemd. Diezelfde Jan Verpoort was dupe van vandalisme!!! Ze hadden een frikandel in zijn uitlaat gestopt. Uit betrouwbare bronnen was het er een van Welles. Boefjes! Tevens hebben Chris Higgins en Stijn van Hees van vendel 3 een bramen winkel geopend. Ze lopen met bakken bramen over het terrein om deze weer aan te bieden aan anderen. Klasse Jongens!

En dat was dag 5 alweer. Nu de ouderavond erop zit, is het echt richting het einde kijken. Morgen een lekker dagje Zwemmen. Het thema afmaken en de afsluitavond om nog een keer een plezierige avond er van te maken.

Tot morgen maar weer!!