

De Circuskoerier

Dan zijn we alweer bij dag 3. Wat vliegt de tijd in zo'n week. Broer Jaspers en Theo Gramser hebben de hele nacht oude kampverhalen opgetrommeld en zijn zo de nacht door gekomen, en tussendoor ook een beetje rond gekeken bij de tenten. Bedankt Heren!! De 2 oudste vendels hebben nog lange tijd aan tafel gezeten bij elkaar. Af en toe kwam daar een of ander stemverheffing bij, zodat we ze even moesten kalmeren, maar verder was het een rustige nacht.

De zon kwam langzaam op en de eerste slaperige hoofdjes werden langzaam wakker. Overigens moet de kampkrantschrijver nog even wat recht zetten van de dag ervoor. Hij dacht uit betrouwbare bronnen te vernemen, dat de kleinste kinderen van vendel 1 om 06.30uur uit hun nest waren. Het bleek 07.45uur te zijn en dat de vendelleiders Vera Custers en Luuk Pennings hun uit bed heeft moeten gooien, anders werden nooooooit wakker!!

Om 08.30uur mocht iedereen ontbijten. Er moest wel stevig ontbeten worden want vandaag moest de bekende kamptocht gelopen worden. Dat was gelukkig ook zo. Voor vele is het, de minst leuke bezigheid op kamp, maar het moet toch gebeuren. Het schoonmaken van je vendel voor de inspectie. Bij de ene vendel gaat dat wat soepeler als de andere. Maar over het algemeen zag het er goed uit. Vendel 1 mag uit eindelijk voor één dag hun kamptotem bij hun vendel showen. Proficiat!!



Maar toen begon de tocht der tochten. Spelvendel voor spelvendel mochten ze vertrekken. De wachtende vendels begonnen verder te werken aan stukje creatief onder leiding van Theo Toonen. Er zit genoeg creatieve jongens en meisjes bij Jong Nederland, daar zijn we wel achter. Dit wordt woensdag tentoongesteld. Maar ondertussen kwamen de eerste berichten/telefoontjes al binnen van de groepen onderweg. Waar moeten we heen? Lopen we goed? Bla bla bla.... Het was zo makkelijk. Elk spelvendel kreeg 3 enveloppen mee met 3 dezelfde routes. Alleen één was moeilijk, de andere middel en weer andere was vrij makkelijk. Als je de middel en de makkelijke dicht laat, krijg heel veel bonuspunten. Dus iedereen ging voor de moeilijke versie. Heel simpel. Knipoogt de smiley naar links, ga je naar links. Knipoogt hij naar rechts, ga je naar rechts. Kan nooit moeilijk zijn. Maar voor sommige toch wel. En dan heb ik het vooral over de oudste jongens van dit kamp. Kasper en Jasper Wellen, en Damien Rothoff. Kaart lezen en tocht lopen is niet een van hun sterkste kant. Mooiste opmerking was van Damien... "Ooo ik zie het al, ik ben van pagina 1 naar 3 gegaan". Gelukkig hebben er ook vendels, die het wel kunnen, die zonder problemen de tocht goed lopen. Onderweg stonden Annemarie Custers en Jan Verpoort heerlijke pannenkoeken te bakken. Dus dat was ook smikkelen. Iedereen kwam moe maar voldaan terug op het terrein.

De Circuskoerier



Er werd een klein rustmomentje ingelast, om even bij te komen. Maar daarna was het al weer tijd voor het thema. De binnenkort op Videoland te zien was in 1 take opgenomen. Wat een talent hebben ze. De kinderen kijken heel aandachtig naar dit stuk toneel.

Nadat Annemarie en Jan terug waren gekomen van de post met heerlijke pannenkoeken. Mochten ze gelijk aan de slag voor de Macaroni. Ze moesten even gas geven in de Fourage de Vettige Schottelset. Maar het was heerlijk. Veel kinderen hebben wel 2, 3 of 4 keer opgeschept. Noud Hendriks had als toetje Chocolate vla met maggi!!! Dat kan toch niet lekker zijn Noud?



Na het eten, mochten de kinderen weer ravotten over het terrein. Inmiddels is er het volleybalnet opgehangen. Dus werd er een beetje gevollyd door menigeeen. Andere waren weer rustig aan het voetballen. Weer andere moesten hun vendel op orde zien te krijgen aangezien er een straf windje over het terrein blies. En bij Vendel 6, van alles omgewaaid is.

Voor Vendel 1 en 2 hadden we een mooi kampvuurtje gemaakt, en daar hebben ze met zijn alle omheen gezeten. Voor de ander vendels stond er nog een avondspel op het programma. Smokkelen... Men moest zoveel mogelijk attributen naar de overkant brengen, en de leiding moest natuurlijk die smokkelwaar onderscheppen. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot. De leiding wil

De Circuskoerier

niet onder doen voor de kinderen en andersom. Als doldwaze ging iedereen door het bos rennen. Van Kampleider Teun werd de zaklamp afgepakt door de jongeren en ga zo maar door. Het was nog even bijkomen, en daarna toch echt naar bed.



Verder is er vermelding waard voor vendel 1. Zij hebben een prachtige moestuin helemaal zelf gemaakt. Benieuwd wat er aan de einde van de week staat.

Tot morgen !!