

De Circuskoerier

De 2^{de} koudere nacht alweer.... Maar klagen zullen we niet doen, want het is perfect weer. Op dinsdag zijn er 3 druppels gevallen. En voor de rest zon, zon, zon... Het gras hier is ook toe aan wat water en is de zon ook kotsbeu. Zo geel als de Jumbo.... Dit is een perfect bruggetje om de Jumbo te bedanken voor de boodschappen. Jumbo Panningen en Jumbo Bergen hebben aanzienlijke korting gegeven op de vele boodschappen, die wij zoal nodig hebben in de kampweek. Via deze weg Bedankt !! Ook bedanken we Dennis Willems en Wolfgang Verfurht. Zij hebben vannacht wacht gelopen en hebben het volgens mij niet koud gehad. Goed gestookt die twee. Hartstikke bedankt!

Dag 5 alweer dus de vermoeidheid is echt voelbaar. De kleinste 2 vendels duiken de tent in, kunnen nog hun bed vinden en weg zijn ze naar dromenland en staan vrolijk s'ochtends weer op. Daarin tegen blijven de oudere vendels langer wakker om nog bij het vuur te zitten of bij hun vendel. Maar die zijn hun bedje niet uit te krijgen. We moeten nog net niet dreigen met een emmer water...

Om 8.27uur klinkt het weer FOUURRAAGGEERRREENN EN UN POT MITBRINGE VUR DE THEEEE. En iedereen hobbelt naar de fourage op zijn elfendertigst. Boterhammen binnen werken, en het vendelkamp opruimen. Gister was het de dag hiervoor en dus laat iedereen op de donderdag toch de touwtjes een beetje vieren. "Waarvoor, we gaan toch morgen naar huis?". Beetje netjes achter laten, moet toch geen probleem zijn.

En toen gebeurde er iets, waar iedereen perplex van stond. Er kwam een trein het terrein oprijden. Dat kan toch niet. Jawel hoor, Kay Beumers was er. Dat vonden de kleine kinderen natuurlijk leuk. En toen ze mochten instappen met de zwemspullen. Wisten ze genoeg. We gaan met de trein naar Swalmen, om daar bij familiebad de Bosberg een frisse duik te nemen. En fris was het zeker, niet de temperaturen maar het water. Maar daar gaven de kinderen geen krimp. Even kou lijden en dan vooral zwemplezier maken. Het water was natuurlijk kraakhelder totdat de Jong Nederland Siebengewald op bezoek kwam, de stof vanuit Egchel was meegenomen het water in. Een voordeel... Iedereen is gelijk schoon. Ook mag het frietje niet onderbreken. Jong Nederland Siebengewald krijgt het weer voor elkaar. Alle friet was op bij het zwembad. Gelukkig heeft iedereen bergen met friet gehad. Maar de mensen die later aten, hadden een klein probleem. Sorry mensen... Omstreeks 16.00uur stond Kay weer bij het zwembad en zijn we weer teruggereden naar het kampterrein. Bij vele waren de oogjes al dicht gevallen. Bedankt Kay voor het mooie ritje!!



De Circuskoerier

Eenmaal terug was het even bijkomen. Het bekende dipje, maar het thema stond nog op het programma. De Goochelaar (Sanne Gietemans), Clown (Vera Custers), Jongleur (Jeanette Pennings-Verpoort) en Acrobaat (Dennis Derksen) kwamen samen om daadwerkelijk de Circusdirecteur (Teun Driessen) te vinden. Uiteindelijk is het met de hulp van de kinderen, attributen en een toverspreuk gelukt om de circusdirecteur te vinden. En daarmee is iedereen blij en eindigt deze Videoland serie. We zijn nog in overleg of er een 2^{de} deel komt, maar dat zal waarschijnlijk Juli 2023 zijn.



Ons laatste activiteit van kamp was toch echt de afsluitavond. Iedereen fout gekleed. De een nog fouter dan de andere. Kon niet op. Toen kreeg iedereen van presentator Jens Toonen te horen wat nou echt de bedoeling was. Elk vendel kan punten scoren door met de gehele groep een act uit te voeren op circusmuziek. Ja, die bekende melodie, die iedereen kent. Oudste vendels zijn natuurlijk niet zo enthousiast in dit soort dingen, maar Damien heeft bewezen om de slechtste goochelaar aller tijden te zijn. Heeft hij toch nog talent. Klasse Damien. De jongste vendels maakten er echt een show van. Allerlei “moves” werden gemaakt. De jury bestaande Teun Driessen, Tom Nabuurs en Nachtwacht John Koenders waren de jury, en gaven punten voor elke act. En uiteindelijk was vendel 4 de hoofdact van de avond. Die hadden speciale dansjes ingestudeerd en dat hebben ze echt goed gedaan!



De Circuskoerier

Na deze tentoonstelling mochten de kinderen nog even dansen en springen op de muziek van DJ Teun. Als echte echte echte afsluiter kwamen de nummers Liquido en Sjonnie en Anita. Dat is natuurlijk traditie. Iedereen zong en sprong mee, en daarmee is kamp 2022 te Egchel onofficieel ten einde.

De nachtwacht waren John Koenders en Chantal van den Woldenberg, en die zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt.

Morgenvroeg beginnen met ontbijten, vlaggen strijken en wie zullen de winnaars van de spellen. Maar daarna staat er maar een opdracht in ons draaiboek... Opruimennnn en weer terug naar Siebengewald komen. Heerlijk in je eigen bedje slapen...

Tot morgen!!