

Dagblad “Het wonder van Arcen”

Zo de eerste nacht zit erop. Normaliter is de eerste nacht, luidruchtiger dan de andere nachten, want dan zijn ze nog fit. Dit jaar was het al vroeg stil op het terrein en hebben ze als een roos geslapen. Dit hebben we vernomen van de nachtwacht, die we ook dit jaar weer elke nacht hebben. De eerste nacht hebben Marcel Kempkens en Paul Houkes de wacht gehouden. Super bedankt mannen !!

Wat wel herkenbaar was, de jongste kinderen zijn als eerste wakker. Om 06.30 uur struinen ze al op het terrein op zoek naar bezigheden, zoals hut bouwen. Even wat later, komen de oudere jongens en meisjes hun tent uitgerold. Om 8.30 uur had de Fourage, het ontbijt klaar. Dus op naar de Fourage en met een fikse krat terug naar hun vendel, om een goede bodem te leggen voor de tocht.

Maar voordat de tocht begon, stond het opruimen en meestrijden voor het mooiste vendel op het programma. De eerste morgen, dus de verwachtingen waren laag. Maar toch zag het er bij de meeste netjes uit. Nou ja de meeste.... Vendel 5 dacht daar anders over. Een A4'tje was te klein voor het aantal fouten wat ze hadden. Zand in de tent, papiertjes op de grond, sjorringen niet intact.... Dat was nog maar een klein beetje van de zoveel. Wie er wel gewonnen heeft, en met de prestigieuze kamptotem mee terug mocht nemen naar hun vendel, was overduidelijk **VENDEL 1!!!** En blij dat ze waren. Iedereen moest het weten, dat ze hun vendel het mooist opgeruimd hebben. Wat ook nog niet gebeurd was de officiële opening van Kamp 2021, en dat is altijd zondag morgen, door middel van 3 vlaggen hijsen. Wat ook al traditie is geworden, dat de jongste, de oudste en een leider deze vlaggen omhoog hijsen. Dit jaar waren Finn Gramser, Deshney Koch en Jens Toonen aan de beurt. Tijdens dit speciaal moment moet iedereen zijn petten af, en dan is het altijd kijken naar Theo Toonen, of die zijn hoofddeksel afzet tijdens de opening. Uiteindelijk wel, en het kamp 2021 is officieel geopend!!



Dagblad “Het wonder van Arcen”

Iets later dan gepland, begon het eerste groepje aan de tocht. De route die vooral over bos en zandpaden liep was voor veel groepen een flinke uitdaging, en dat ze scherp moeten zijn. Natuurlijk zou een tocht, een tocht niet zijn, als er niet verkeerd werd gelopen. We moeten natuurlijk ook wat voor de kampkrant hebben. Spelvendel 3 bijvoorbeeld ging na de 4^{de} bocht al de verkeerde kant op. Niet slim Jasper, Tim L, Bo, Lotte, Sanne, Jesse, Jules en Tom he. Maar ook Spelvendel 5 kon er wat van. In plaats van rechtsaf te gaan, zijn ze zeker één kilometer recht door gelopen en dus een beetje verdwaald. Gelukkig kwamen ze bij een uitkijktoren, en konden ze van een prachtig uitzicht genieten. Zo hebben Deshney, Koen, Ties B, Roel, Vera, Wess en Jaylano iets meer meters gemaakt, maar als enigste op een uitkijktoren gestaan.... Onderweg moesten ze hun brein ook nog gebruiken om raadsels, puzzels en vragen op te lossen. Dit lukte heel aardig !! Bij een tocht hoort ook een eetpost. En wel stonden er halverwege de tocht, pannenkoeken op het menu. Jan Verpoort en Annemarie Custers zijn al jaren duo tijdens de tocht en ook dit jaar liep dit weer goed. Alle kinderen hebben lekker van de pannenkoeken gesmikkeld. Uiteindelijk heeft iedereen de tocht uitgelopen van 5,25 km. Knappe prestatie jongens en meisjes.

Ook het knutseluurtje van Theo Toonen stond op het programma. Nou met de creativiteit is niks mis van deze groep. De ideeën vlogen over tafel, en het zijn prachtige kunstwerken geworden. Aan alle ouders/verzorgers, niet vergeten mee te nemen Woensdag !!



Dagblad “Het wonder van Arcen”

Iedereen had inmiddels wel honger gekregen. En als avondeten gaf het als voorafje, tomatensoep. Hoofdgerecht, piepers met bloemkool/sla en Schnitzels. En dessert, pudding met perziken. Lekker hoor. Als ze zo doorgaan, verdient de Fourage zeker een Michelin ster. Er is goed gegeten.



Na het eten, was er een muzikale verassing. Chantal Heijligers en Harold Peters zorgden voor kampvuur muziek. Wat ons niet lukt, krijgen hun wel klaar. Alle kinderen stil krijgen. Later kwam iedereen los, en zong prachtig mee. Het was echt super. Leiding en kinderen hebben echt genoten, hartstikke bedankt !!

Na het muzikale intermezzo, was het weer tijd voor het avondspel. Per spelvendel ging men het bos in. Kwartetspel, door middel van ruilen, er voor zorgen dat je een 6 dezelfde voorwerpen krijgt. Als een stel stieren gingen ze het bos in, om zo snel mogelijk, het voor elkaar te krijgen. De een wat sneller als de ander, maar ook dit hebben ze weer voor elkaar gekregen.

Het was een zware dag vandaag met de tocht, dus iedereen is zich gauw gaan wassen en zijn bedje ingekropen. De Voeteninspectie is de eerste paar dagen nog coulant. Maar daar zou morgen zomaar verandering in kunnen komen. De rust was in ieder geval snel weder gekeerd.

Bis Morgen !!