

## Dagblad “Het wonder van Arcen”

Na de regenachtige avond van gisteren, was het de schade tellen. En het viel reuze mee. De dames leiding heeft helaas in een andere tent geslapen. Chantal van de Woldenberg en Herman Janssen hebben ons terrein bewaakt en wacht gelopen. Hartstikke bedankt !!

Het was vroeg opstaan, want het is zwemdag. Na de boterham achter de kiezen te hebben, was het strijden om de totem begonnen. Iedereen wil de totem winnen op de ouderavond. Dit is de champions league finale van het kamp. De inspectie had weinig te klagen. Dus was het lastig te beoordelen. Maar de terechte winnaar was natuurlijk Vendel 4. Dit vendel toont al de hele week volwassenheid, en helpen ook jongere vendels uit eigen initiatief met afwassen afdrogen opruimen. Proficiat jongens en meisjes !!



(De kamptotem foto van Vendel 2 is niet geplaatst worden, daardoor waren ze boos op de kampkrantschrijver, bij deze de foto, en hoop dat het nu weer goed is!)



## Dagblad “Het wonder van Arcen”

En toen was zwembroekje aan en naar Oostrum. Het was een logistieke operatie. Vendel 1 en 2 met de huifkar, vendel 3 met de auto, vendel 4 en 5 met de fiets. Vroeger had iedereen een luchtbed of matjes, tegenwoordig hebben ze hele bedden mee. Dat geldt ook voor fietsen. Historisch moment, want er zijn elektrische fietsen mee op kamp. (Zie foto). Zoals gezegd, we zijn in Oostrum gaan zwemmen. Het toeval bestond dat ook JN Bergen, daar is gaan zwemmen. Het hielp ook mee dat het droog is gebleven. Zijn er nog spectaculaire dingen gebeurd? Nou Milan Gramser en Wouter Hoesen hebben een botsing in de glijbaan gehad, het is gelukkig geen bloedbad geworden. En Tim van Kessel zag even niks, hij was zijn bril kwijt. En Jeannette, oftewel Inge de Bruijn, deed een wedstrijd tegen Vendel 4. Wij denken dat ze geen medaille pakt op de Olympische Spelen. De wedstrijd werd overigens ruimschoots gewonnen door Vendel 4. Verder was het een leuke middag.



Het voordeel van het op woensdag zwemmen, is dat ze hartstikke schoon zijn op de ouderavond. Of ja, het begin van de ouderavond. Na een paar uur zitten ze alweer vol zand. De ouderavond was zeer gemoedelijk en we hadden een mooi aantal bezoekers, we blikken dan ook terug op een mooie avond. Doordat de drankverkoop in de Fourage was, hebben jullie de Fourage van dichtbij kunnen aanschouwen. Rob Geus zou zeggen, hier wordt ik niet vrolijk van!! Ook een bedankje aan de barbecuemeesters Dave Lauf en Jeffrey Koch, en de rest van de vrijwilligers, die ons geholpen hebben. Verder willen we jullie nog bedanken, dat jullie onze ouderavond bezocht hebben.

Verder zat het met de weergoden voor de 2<sup>de</sup> keer mee. Toen iedereen goed en wel het terrein verliet. Begon het te stort regenen. Tenten bleven gelukkig droog. Maar moeten er niet aan denken, dat dit tijdens de ouderavond gevallen zou zijn. Want dan was het schuilen geblazen. Daarna ging iedereen naar hun slaapzak. Beginnend met kleinste jongens en meisjes en later de wat oudere kinderen. O ja, en de tandenfee mag nogmaals naar Arcen komen. Want ditmaal heeft Dario Gramser een tandje verloren.

## Dagblad “Het wonder van Arcen”

Morgen hebben we nog een leuke dagje met een verrassing voor de kinderen, en dan is het daarna opruimen en naar huis, in je eigen bedje slapen. Maar eerst een uitstapje naar..... (Zien jullie morgen in de kampkrant)

Tot morgen maar weer !!