

Dagblad “Het wonder van Arcen”

En nachtje 2 zat er ook weer op. De wachtlopers waren gitarist Harold Peters en Andre Hendriks, zij wisten te melden dat het gelukkig heel rustig was. Al heel vroeg in de morgen gebeurde er iets bijzonders. Teun Driessen was al voor de 2^{de} dag op rij, op tijd opgestaan (zelfs veel te vroeg). Ongelooflijk, ga zo door Teun!

Nadat iedereen de boterham achter de kiezen had, was het weer tijd voor het vendelkamp opruimen. De een wat fanatieker dan de andere. Jullie weten vast en zeker, wie die andere dan zijn!?? Het lag allemaal dicht bij elkaar en er was nauwelijks een winnaar aan te wijzen. Maar Theo Toonen gaf uiteindelijk het beslissende woord.... VENDEL 2! Proficiat jongens en meisjes.

Maandag is omgetoverd tot spellendag. Dus iedereen hun sporttenue aan en gaan met die banaan. We begonnen met individuele spellen. Alle punten die worden gescoord, tellen voor jezelf. Het waren allemaal simpele spellen, maar fanatiek zijn ze wel. Je hoort de hele tijd over het terrein: Wat had je bij dat spel? Hoeveel punten had jij? We houden een ranglijst bij, en vrijdag weten we, wie met de bekers naar huis gaan!



Van al dat rennen en springen, kreeg iedereen natuurlijk ook honger. De Fourage pakte uit met wentelteefjes. En als iets werkt, bij deze groep kinderen, dan is het wel wentelteefjes. Heerlijk vinden ze het. Ondertussen was er ook nog bezoek van Theo Seegers (2 jaar geleden nog mee geweest). Hij was toch nieuwsgierig geworden, waar we liggen.

Dagblad “Het wonder van Arcen”

Na de lunch zijn we verder gegaan met de groepsspellen. Van frisbeeën tot Survival run. Alles kwam erin voor. Er is goed samengewerkt door de spelvendels bij de spellen.



Zonder dat de kinderen het door hadden, was het thema begonnen. Een Blauwe geest (Jens Toonen) kwam het terrein oplopen, hij hoorde al een paar dagen geluid op het kampterrein. Maar eigenlijk kwam hij iets vragen. Of de kinderen de wonderlamp van de Prinses (Jeanette Pennings-Verpoort) gezien hebben. De kinderen gaan mee zoeken en stuiten op de kaarttovenaar (Emily Nabuurs). Ze gaan met z'n alle memory 'en. Uiteindelijk komt er een hint tevoorschijn en dat zijn 3 veren. Wordt vervolgt.....



Dagblad “Het wonder van Arcen”

Nadat de Blauwe geest, Prinses en de kaarttovenaars weer weg zijn gegaan, was het tijd voor het avondeten. Het ging al de ronde op het kampterrein, dat er vandaag Macaroni op het menu stond. Chefkok Jan Verpoort was al een tijdje bezig om tot in de perfectie deze Macaroni voor te schotelen. En er is meermaals heen en weer gelopen om een nieuwe pot Macaroni te halen. Naderhand uit eigen initiatief helpt Vendel 4 de kleinere vendels met afwassen/afdrogen. Voor Johan van Elsbergen liep dit helaas verkeerd af, hij gleed uit met een volle bak water in de hand. Drie keer raden.... Zeik nat shirt en broek.



Verder bestond de avond, uit veel vrije tijd. Ja, en wat gaat iedereen dan doen?? Graven, hutten maken, badminton is populair onder de kinderen. Ondertussen zijn de kleinere kinderen gaan douchen en vroeg in het bedje gekropen.

Voor de oudste stond er nog een avondspel op het programma. Het eeuwen oude traditiegetrouwe avondspel... Kaart overbrengen. De kinderen moeten een spelkaart over brengen naar de andere kant. Maar onderweg proberen de leiders de kinderen aan te houden. Het ging er af en toe ruig aan toe. Ze willen toch kei hard weg rennen door het bos en dus krijg je duel leiders – kinderen. Vooral Vendel 5 is hier fan van.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Tom Pennings is Vrijdag gevallen, deze bikkelaar is tot maandag gewoon doorgedaan, maar na onderzoek bleek zijn arm toch gebroken te zijn. Beterschap Tom !! O ja, het hele kamp weet inmiddels dat Lieke Wilmsen gestoken is door een daas.

Het duurde iets langer dan de eerste paar dagen. Maar uiteindelijk lag iedereen op één oor. Morgen is het alweer dinsdag en zijn we alweer halverwege de kampweek. Wat vliegt de tijd.

Tot morgen !!