

SECRET STORY

En weer een nachtje achter de rug. We zijn iets eerder opgestaan dan normaal. Vol programma voor de boeg. Kleine oogjes kwamen uit de tent gevlogen. Vendel 4 had voor de 4^{de} nacht op rij, problemen met opstaan en waren wederom te laat!! Kom op jongens, jullie moeten het juiste voorbeeld geven.

En daarna het dagelijks ritueel, opruimen. Maar vandaag is de belangrijkste dag van de week. Je wil die kamptotem aan je ouders tonen. Alles werd uit de kast gehaald. Voor de uitslag moest er gewacht worden, want het zwemmen stond op het programma.

Helaas is het dit jaar niet zo'n mooi weer. We zijn op zoek gegaan, naar een binnenbad. Deze hebben we uiteindelijk in Horst gevonden. Dit bad kennen we uit het verleden en is mooi overzichtelijk met een glijbaan en duikplanken. Eenmaal daar was het bad, gevuld met bos uit Well. Jong Nederland Siebengewald was ook gearriveerd, dat was te zien. Gelijk dook iedereen het bad in. Vendel 1 en 2 hebben volgens mij het wereldrecord glijden van een glijbaan verbroken. Ze gingen als een speer. Tussendoor een frietje van een friettent verderop. Leiding pendelde heen en weer tussen de friettent en zwembad. Het was een leuke middag, maar ook een zware middag. Op de terugweg naar huis, hadden we veel kinderen die weg dommelden. Zie foto...



Bij terugkomst was natuurlijk iedereen schoon dus opmaken voor de ouderavond. Iedereen naar de spiegel met hun pot gel en haarlak. Tevens werd de kamptotem winnaar bekend gemaakt. Aangezien iedereen zwemmen was, kon de inspectie alles rustig controleren. Het werd een nek aan nek race tussen Vendel 1 en 2. Het was zelfs zo erg, dat het een gelijkspel was. Er moest een spelletje aan te pas komen. Weer het sjoelstenen stapelen spel. Het werd een gevecht tussen Roel Hendriks (Vendel 1) en Johan van Elsbergen (Vendel 2). Roel liet wederom zien dat hij echt stenen kan stapelen. Papa zal trots zijn!



De eerste ouders druppelden al vroeg binnen. Helaas waren er ook andere druppels aanwezig. Dat mag niet!! Op een ouderavond hoort het droog te zijn. Helaas was het ditmaal niet zo. Ene kant had het ook wel zijn charme, ouders zittend op het vendel, onder het zeil, te genieten van hun drankje, op een gesjorde tafel door de kinderen. Ook miste het kampvuur, dat hoort er normaliter ook bij. Maar helaas hebben we stookverbod! De kinderen hebben een van de beste kampliedjes in jaren gezongen. Ovationeel applaus van alle ouders kregen ze. Al met al was het een mooie avond en wij van Jong Nederland willen jullie bedanken voor deze avond.

Ook dag 5 zit erop. Een zeer zware dag voor de kinderen. Het zwemmen en de ouderavond daarna, was vermoeiend voor de kinderen. Toen de ouders richting huis gingen, was het bedje zo gevonden.

Bij Bo Wijers duurde dat wat langer. Ze kreeg de ritssluiting van haar vest niet los en daarna viel haar oorbel ook nog uit. Dus Annemarie en Jens op de grond zoeken. Minuten langgg... Bleek het vast te zitten het haar van haar. Achja kleinigheidje. Verder was de rust snel weder gekeerd. De nachtwacht is Chantal van de Woldenberg en Herman Janssen. Super bedankt hiervoor!!

Nog één volle dag en dan dagje opruimen en naar huis...

Tot morgen maar weer!