

SECRET STORY

Nacht nummer 3 zit er weer op. We zijn gisteren iets eerder naar bed gegaan. Je kon merken dat veel kinderen vermoeid waren. Des te beter was het deze ochtend, de "kleine kindjes" renden al vroeg over het terrein. Vendel 3 en 4 hadden meer problemen. Hen hebben we met potten en pannen wakker moeten maken. Voortaan gewoon opstaan....

Restaurant 't vettige schottelslet pakte deze morgen goed uit. Heerlijk gekookte eieren werden er vanochtend voorgeschoteld bij het ontbijt. Nadat iedereen hun frühstück achter de kiezen had. Begon de grote strijd om de kamptotem. Alles werd uit de kast gehaald. De vendel inspectie werd toegezongen, er werd geklapt voor ze Vendel 2 heeft zelfs 15 minuten lang de kamptotem schoon gemaakt. De inspectie was dit maal zeer streng. John Koenders en Bob Ruhl straffen elk papiertje af die ze vonden. Tenten niet gespannen. Losse haringen op het vendel. Snoeppapiertjes onder de bedden geveegd. Sjorringen niet intact. Dit is maar een kleine lijst van minpunten. Vendel 2 heeft wel de totem geпоetst, maar het schoonste vendel was toch echt vendel 1. De jonge jongens en meisjes hebben klasse werk geleverd en waren natuurlijk ook super blij met deze overwinning!



Na de inspectie, werd afweer iemand toegezongen, omdat hij een jaartje ouder is geworden. Onze voorzitter Tom Nabuurs mocht 31 kaarsen uitbranden. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag Tom.

En daar waren weer de spellen. S'ochtends de groepsspellen en s'middags de individuele spellen. Iedereen was weer fanatiek uit de startblokken. Dat was waarschijnlijk omdat iedereen gezien heeft dat de punten dicht bij elkaar stonden. De winnaars krijgen namelijk prachtige medailles en bekers. Wie sowieso een medaille verdient is Stijn van Hees. Als woordzoekkonink van dit kamp. Bij elk vrij moment, komt zijn woordzoekersboekje tevoorschijn en probeert hij deze puzzels op te lossen. Goed bezig Stijn!

Tussen de spellen door kregen we boterhammen op de vuust. Schijnt dat diezelfde Stijn 6 boterhammen heeft gegeten... Na wat energie getankt te hebben, begon het middagprogramma. De individuele spellen stonden daar gepland. Ook daar is het spannend, of ja spannend Mart Hieldens steekt er met kop en schouder bovenuit bij de oudere categorie (Vendel 3-4) en heeft een straatlengte voorsprong. Bij de jongere categorie zijn nog vele winnaars mogelijk. Daar zit alles dicht bij elkaar en zeker na de spellen van deze middag. Om er één spel uit te prikken. Je moest sjoelstenen op een pion stapelen, en dan wel zo hoog mogelijk. Roel Hendriks kreeg het voor elkaar om 49 stenen op een kleine pion te stapelen. Zal hij wel van zijn vader hebben...

Nog voor het avondeten was er het thema. Het spannende stuk waar iedereen naar uit kijkt. Gisteren waren er nog 3 verdachten voor de kluis roof. Na dit deel nog maar 2. De kinderen en de geheime agenten in opleiding hebben door middel van een quiz het aantal terug gebracht naar 2. P.ortofoon (Kenley) is door de kinderen veilig gesteld van diefstal. Donderdag gaan we op zoek naar de dader. Is het R.Evolver (Teun), of T. Raangas (Tom)?????



Ondertussen was de fourage alweer hard aan het werk voor het avondeten. Het culinaire hoogtepunt van de dag. Een kippensoepje vooraf, en het hoofdgerecht was braaiworst met gebakken piepers en wat spinazie, waar kinderen sterk van worden! En afsluiter kregen we heerlijke perziken met Vla. Mmmmmmm... Met zoveel eten, was het natuurlijk ook een grote afwas. Daar had niet iedereen evenveel zin in en hoopte dan ook dat dit snel af was ☺.

Er stond daarna ook weer een buitenleven kwartiertje van Bob Ruhl gepland. Al een paar jaar zijn dit kwartiertjes, waar Bob de kinderen iets leerzaams probeert bij te brengen over het kamp. Hygiëne, bos, vuur etc... Dit maal was het even iets anders. Hij kreeg veel vragen over zijn werk, en hij moest van de kinderen een spreekbeurt hierover houden. Gelukkig hebben we nog die beamer hier, waar we de oranje leeuwinnen strijdend ten onder hebben zien gaan. Dit maal waren daarop stoere filmpjes van Defensie erop te zien, waar Bob toelichting over gaf. De kinderen vonden het fascinerend.

Langzaam aan werd het ook donker. Tom trakteerde nog op snoep en vendel 1 ging zich al wassen en richting hun nest. Vendel 2 waren nog aan het kwartetten met het hele vendel en gingen wat later wassen en naar bed. Voor vendel 3 en 4 stond er nog een Halloween avondspel op het programma. In principe hetzelfde als kaart overbrengen, maar dan de enge variant. Leiding verkleed in enge kleding proberen de kinderen hun stuipen op het lijf te jagen. Ben je gepakt, moet je je kaart inleveren. Vroeger hadden we nog spokentochten,

tegenwoordig hebben we een spelvariant daarvan. Helemaal uitgeput kwamen ze terug. En zochten ook snel hun bedje op.



Dag 4 zit er alweer op. Nachtwacht van deze koude nacht zijn Dennis Willems en Wolfgang Verfurth. Heel erg bedankt! Wat gaat het snel zo'n week. Morgen gaan we lekker zwemmen in het binnenbad van Horst. Ja, in Juli moeten gewoon naar een binnenbad jammer genoeg. Dat bad zal wel pik zwart zijn als 40 kinderen van Jong Nederland Siebengewald erin springen. Ach kleinigheidje hou je toch.

En daarna de altijd gezellige ouderavond. 19:00uur gaat de deur los en 22:30uur is het afgelopen. Parkeerplaats is op het evenemententerrein. Neem eventueel een zaklamp mee, er is naar het kampterrein, weinig licht. Eventueel een stoel voor tijdens de ouderavond. Wij hebben maar x-aantal stoelen. Wij hebben er iig veel zin in.

Iedereen tot morgen!!